

MONUMENT

Merula Weeshuis



Voordat de ketterse priester Merula in 1557 op de brandstapel belandt, schrijft hij zijn testament: de stad Den Briel erft zijn fortuin met de opdracht er een weeshuis mee te financieren plus huisvesting voor arme stedelingen. De Merula-stichting is tot op de dag van vandaag actief in sociale huisvesting. Neem onder begeleiding van een gids van Gidsengroep Brielle een kijkje bij het weeshuis en bewonder de oudste sociale woningen.

